

Signalementen Week 7

Kort en goed (of niet)

(...) en eerherstel voor de Vikingen.

**Luit van der Tuuk**

Vikingen –
Noormannen
in de Lage
Landen
Omniboek;
336 pagina's;
€ 24,99.

De Vikingen waren zo kwaad nog niet.

De Noormannen spreken onverminderd tot de verbeelding. Barbaarse krijgers die met piratenschepen onze kusten afschuimen. Onbehouwen mannen die bij het vuur zitten drinken uit de schedels van vijanden. Brute vechters.

Dat stereotiepe beeld moet volgens historicus Luit van der Tuuk dringend worden bijgesteld. In zijn mooie boek **Vikingen** (in een herziene vierde druk) laat hij dat aanschouwelijk zien. De noorderlingen die de Lage Landen opzochten, waren vooral rijke Deense warlords en kooplui. Lieverdjes waren het niet, maar ze deden toch meer dan dood en verderf zaaien. Hun motieven waren vooral

politiek en economisch en ze voerden strijd vanaf de kusten tegen de heersende Frankische koningen.

De Frankische troepen gedroegen zich overigens geen haar beter dan de Vikingen. Maar de bronnen zijn eenzijdig anti-Viking. Behalve runeninscripties zijn er nauwelijks geschreven teksten van de Noormannen zelf. Zij worden vooral beschreven door christelijke schrijvers van heiligenlevens en staan daar symbool voor alles wat fout en kwaad is. Dat beeld werkt door tot vandaag en wordt voortgezet in Hollywood-films en series. Dit fraai geïllustreerde boek biedt een tegenwicht. Gelukkig zijn ook deze meer historische Vikingen, mannen én vrouwen, woest genoeg om te blijven boeien.

Vincent Hunink