



# Romeinen: meesters in zelfpromotie

Cicero bij zijn villa in Arpinum, met zijn broer Quintus en zijn vriend Atticus, aan wie hij een serie brieven richtte (ca. 1771, Richard Wilson, Art Gallery of South Australia).

Zou het niet fantastisch zijn als er van de oude Romeinen veel meer persoonlijk brieven waren overgeleverd? Dan zouden we ze immers net zo goed leren kennen als bijvoorbeeld Cicero (106–43 v.Chr.). Hij schreef vele brieven over wat hem bezighield. Maar hij was een uitzondering. Er zijn veel meer brieven overgeleverd uit een ander genre: de brief waarin de auteur vooral zichzelf of zijn eigen ideeën promoot. **Vincent Hunink** toont aan dat je zelfs uit die onpersoonlijke epistels de schrijvers leert kennen: brieven als spiegel van de ziel.